

Prettig weekend in Rotterdam

Hip achter bescheiden gevels

Winkeliers met passie vind je in de Van Oldenbarneveltstraat.

Door **Evelien van Veen**

The street that makes you smile, hebben ze in de Rotterdamse Van Oldenbarneveltstraat bedacht, en *Rue de la Mode* en 'de straat voor mensen die houden van het betere genieten'. Er zit een 'palet aan hoogwaardige winkels op het gebied van fashion, food, interior en beauty' die een 'samenspel vormen van verrassende stijlen'.

Dat allemaal volgens de website dus, oldenbarneveltstraatrotterdam.nl, die sinds vorige maand in de lucht is. De Van Oldenbarneveltstraat is de hipste straat van Rotterdam, vinden de winkeliers daar – en zo'n website helpt allicht het juiste publiek daarvoor te vinden.

Waar andere straten leeg lopen, loopt deze juist vol met leuke winkels, zegt Martijn Punt, enthousiast pr-man van de straat en eigenaar van modezaak NAN op nummer 92. 'Bijna allemaal van zelfstandig ondernemers die met passie met hun vak bezig zijn.'

Goed, dat gaan we dan zelf eens bekijken. De eerste indruk van de Van Oldenbarneveltstraat, op een grijze vrijdagmiddag, is er nu niet direct een om steil van achterover te slaan. Het is er stil, er is nogal wat sfeerloze nieuwbouw tussen de 19e-eeuwse panden gezet, er loopt een frambaan doorheen en er zijn geen bomen. ('Die komen er',

zegt Martijn Punt later.) En een overweldigend winkelaanbod is er ook al niet; op het gebied van interieur bijvoorbeeld, zitten er slechts meubelzaak Stoolz en Laura Ashley Home. Een bloemenzaak verder, drie eettentent naast nogal wat gaybars, een kapper, drie edelsmeden maar liefst; nu niet direct het winkelaanbod waarvoor je terstond naar Rotterdam zou reizen.

Maar dat is de eerste indruk. En die vervaagt al snel. Want achter de bescheiden gevels – geen winkelketens hier inderdaad, en dus ook geen schreeuwerige reclames – blijken een paar van de beste modewinkels van Rotterdam schuil te gaan. Er is ook een beautyzaak, Skins Cosmetics, met zo'n groot assortiment bijzondere cosmetica-merken dat je alleen daar al een uur zoet kunt brengen. De bloemenzaak blijkt een *conceptstore* waar ook visvormige kandelaars, waterkannen van gekleurd glas en geurkaarsen van exclusieve merken worden verkocht. En de restaurants in de straat zijn hip, maar niet té – prima plekken voor een club-sandwich (Nostra) of een bord porcini-truffellasagna (Mangiare).

'Nou en of dit de leukste straat van Rotterdam is', zegt de eigenares van een schoenenwinkel. 'Ik zit hier zestien jaar en er hebben nog nooit zulke mooie zaken gezeten als nu. Tuurlijk, er zijn er ook wel wat verdwenen, het is crisis, hè. Er zat hier een modezaak schuin tegenover, het vrouwtje dat daar werkte stond niet eens op als er een klant binnenkwam. Dan red je het niet. Je moet de hele dag toneelspelen in wezen.'

Dat is de passie waar Punt het over had.

6 winkels uitgelicht

MODE

nr 105 Wendela van Dijk

Rotterdam zou zich geen modestad mogen noemen zonder de winkel van Wendela van Dijk, waar merken als Stella McCartney, Maison Martin Margiela, See by Chloé, Paul Smith en A.F. Vandevorst worden verkocht. Prestigieuze labels in een gemoedelijke setting, want de winkel is knus en het personeel onbekakt Rotterdamers. Hollandse waar is er ook te koop: kleding van onder meer Spijkers en Spijkers en Humanoid en tassen van Ellen Truijen en Susan Bijl.

BLOEMEN, INTERIEUR

nr 144 's Zomers

's Zomers is een bloembinderij waar boeketten worden gemaakt van de griligste takken en de grootste rozen, maar puristisch zijn ze er niet; er worden ook zijden bloemen verkocht. Eigenaren Michael en René leggen er eer in de 'creatiefste en inspirerendste' bloemenzaak van Rotterdam te zijn en verkopen ook handgemaakte kaarsen, schalen, vazen, huisgeuren en interieurobjecten als geborduurde hertenkoppen en glinsterende kevers van metaal.

MODE

nr 121 Nen Xavier

Eigenaar Nen Xavier (31) begon met een bescheiden collectie kleding in een hippe kapperszaak aan de Eendrachtsweg. Dat liep zo goed dat hij onlangs naar een ruim, licht pand in de Van Oldenbarneveltstraat verhuisde. Hij verkoopt er vrouwen- en mannenmode van labels als Hope, Acne en de Rotterdamse ontwerpster Monique van Heist, schoenen van Opening Ceremony en geuren van het ouderwetse Engelse kappersmerk Geo F. Trumper.

ETEN

nr 150 Mangiare



Een vaste kaart is er niet bij Italiaans lunch-, borrel- en dinerrestaurant Mangiare. 's Ochtends bedenkt de kok met welke ingrediënten hij gaat werken en 's avonds wordt aan tafel het menu opgesomd. Dat is in elk geval altijd antipasti, lasagna, een of twee pasta's, een vleesgerecht als ossobuco en limoncello-tiramisu toe. Er is een antipastibar met allerlei gerechten om mee naar huis te nemen (geroosterde groenten, tonijnsalade, quiches) en er is goede Italiaanse olijfolie en balsamico-azijn te koop.

BEAUTY

nr 137 Skins Cosmetics

Een van de zeven Skins Cosmetics-winkels in Nederland zit in de Van Oldenbarneveltstraat. Een snoepwinkel is het voor vrouwen (en mannen) die houden van de geuren, crèmes en make-up van merken die niet op elke straathoek te koop zijn, zoals REN, Eve Lom, Creed en Escentric Molecules. Ook op de toonbank: de beste pincetten (Tweezerman), haarelastiekjes (Blax) en haarborstels (Mason Pearson) die er bestaan.

MODE

nr 138 Comptoir

Twee panden heeft Comptoir in de straat, een mannenmodezaak en een

met vrouwenmode. En allebei de winkels zijn uitbundig gedecoreerd met opgezette vogels, Afrikaanse maskers, Thaise boeddha's en andere museumstukken die de eigenaar van de winkel van over de hele wereld haalde. Die zijn niet te koop. Wel, natuurlijk, de kleding, geuren en tassen van Kenzo, Comme des Garçons, Vivienne Westwood, Marithé + François Girbaud en Alexander McQueen.



De Van Oldenbarneveltstraat wordt de hipste straat van Rotterdam genoemd.

Foto's Marcel van den Bergh / de Volkskrant



Schoenen bij Mostert & Van Leeuwen.



Bloemenzaak 's Zomers.



Modezaak Comptoir.



Modezaak Nen Xavier.



Goed brood bij Mangiare.